

Zondag 17 oktober 1915.

Bezoek van een hollandsche vriendin, welke in Gent woont. Ze vertelt het volgende over de opschuddingwekkende terechtstelling van Edith Cavell, onlangs te Brussel gepleegd. Ze weet het uit den mond eener jonge dame bij welke deze gouvernante is geweest te Gent: Edith Cavell, een Engelsche, vijf en veertig jaar oud, was bestuurster van een geneeskundig instituut te Brussel.

Ze had medegeholpen om soldaten over de grens te brengen. Daarvoor werd ze veroordeeld tot den dood. Op de plaats der strafuitvoering, begaf haar de zelfbeheersching en viel ze in zwijm. Men riep ze niet terug tot bewustzijn. In dien toestand gefusillieerd te worden zal nog wel het beste einde voor die rampzalige zijn geweest. Als het waar is.

Virginie **LOVELING** (« *In oorlogsnood* »)